

Van Albatros tot Zeekoet

Camping De Roos met huurtenten.

4

Onze eerste kennismaking met de Waard tenten dateert van 9 jaar geleden. Vanaf Zwitserland, via Toscane en weer terug door Frankrijk hebben wij ongeveer 7 weken met een Albatros gekampeerd. Het was ons tijdelijk huis in alle soorten weer. Hierna waren wij niet alleen uitgerust maar ook voldoende geïnspireerd om deze tent te gaan verhuren in Nederland. De afgelopen 8 jaar is de Albatros samen met de Lepelaar en nog een aantal kleine bijzettentjes heel wat keren door onze handen gegaan. Zo ook de Zeekoet, die een ontdekking was en een echte allrounder is geworden. Wij hebben de Zeekoet gebruikt tijdens een zomerse fietsvakantie door Nederland, bij een regen- en stormachtige herfstvakantie in het Lake district en in de Pyreneeën voor een trektocht met ezeltjes. Dit jaar was de keuze om het noorden van Portugal eens te verkennen.

Noord-Portugal

Jaren geleden waren wij al eens in Lissabon geweest maar dat stamde nog uit onze Interrailperiode. Nu was het zaak om meer over het land en de mogelijkheden te vinden. Onze eerste keuze was om de twee natuurparken in het noorden, Parque Nacional Da Peneda-Geres en Parque Natural Do Montesinho te bezoeken. Over het noorden van Portugal en deze twee parken is maar weinig informatie te vinden. Wel is er een kleurige folder van het verkeersbureau over de provincies Minho en Tras-os-Montes, maar in de reisgidsen wordt er nauwelijks aandacht aan geschonken. De gemiddelde Portugees vindt een wandelaar maar vreemd, zeker als hij een meerdaagse tocht wil lopen. Desondanks zijn de twee parken zeer de moeite waard.

Op weg er naar toe

Na de voorbereidingen was het dan zover en kon voor ons en de vier kids de reis beginnen. Via de autoroute zijn wij naar het zuiden gereden, zonder last te hebben van vakantieverkeer. Na een (slaap)stop stonden wij de volgende dag uit te waaien bij het strand van Mimizan-Plage in Les Landes, ook heel aangenaam buiten de vakantiegedrukte. Op een camping tussen San Sebastiaan en Bilbao hebben wij twee nachten gestaan ter onderbreking van onze reis. Wij hebben daar genoten van de imposante kliffen en de branding die je al van ver kan horen. De rit door Spanje ging vlot en aan het einde van de middag bereikten wij de Portugese grens.

Bragança

Onze eerste stop in Portugal was Bragança, waar wij in de jeugdherberg oftewel de Pousadas de Juventude hebben overnacht. Jeugdherbergen zijn voor ons ideale overnachtadressen, als wij niet kamperen. Dit adres hebben wij onmiddellijk genoteerd. De stad Bragança heeft een oude kern met een kasteel waar je veel te weten kunt komen over de geschiedenis van Portugal. Het kantoorje van park Montesinho vinden wij ook in Bragança. Met wat hulp van een Engelstalige medewerkster worden wij voorzien van folders en kopieën van kaartjes. Dit samen met een wegenkaart is de informatie voor onze driedaagse wandeltocht.

Park Montesinho

Het gebied is uitgestrekt en kent twee toegangswegen vanuit Bragança waarvan de laatste naar Rio de Onor pas in de jaren 80 is aangelegd. De tijd daarvoor ging alles te voet of met ezeltjes. Wij nemen de weg naar Calabor (Spanje) en stoppen bij het dorpje Franca voor een parkeerplaatsje. Eerst volgen wij het pad langs de Rio Sabor stroomopwaarts met als doel het laatste bergdorpje Montesinho te bereiken. Het weggetje slingert zich door een steile kloof. Na de forellenkwekerij, die er verlaten uitziet, lopen wij van het water vandaan. Al snel stijgt het pad en eenmaal boven de boomgrens wordt het klimmen beloond met een mooi uitzicht. Waar je ook kijkt, het blijft groen

dankzij de vele regen die ook vandaag weer valt. De regen zorgt er wel voor dat we blijven doorlopen. In de reisgids wordt het bergdorpje Montesinho in één zin vermeld met het pension en café van Maria Rita. In de stromende regen en vergezeld door het geblaf van de straathonden komen wij het dorpje binnenlopen en worden op afstand al herkend door Maria Rita als haar nieuwe gasten. Het vuur in de keuken gaat als eerste aan en na het uittrekken van de natte kleding is het genieten van de warmte. Met de wijn uit het cafeetje aan de overkant geeft zo'n eerste wandeldag ondanks de regen wel een extra voldaan gevoel. De storm en harde regen zijn het laatste wat wij horen, voordat wij in een diepe slaap vallen.



Park Montesinho, wildkamperen mag dat...?

Wild kamperen

De volgende dag ziet er goed uit en na een uitleg van onze gastvrouw over haar vee en hoe zij zich voorbereidt op de winter, gaan wij weer op weg naar boven. De temperatuur is goed en het pad leuk om te lopen. Als wij bij een klein stuwmeer aangekomen, is er genoeg tijd en water voor een lekkere maaltijd. Tessa, Gitta, Babs en Pim spelen aan het water en na een moeilijke keuze, welke steentjes er meegaan in de rugzak, wordt het toch tijd om weer verder te lopen. Een paar uur en wat koeien met grote hoorns later, gaan we op zoek naar een slaapplek. De hele dag was het stil en nu zien we opeens overal boeren en parkwachters in hun four-wheeldrives. Zouden zij ons moeten hebben? Wij kiezen voor onze overnachting een rustig zijpaadje, dat op een vlak deel uitkomt. Het wordt tijd, om zeven uur is het donker en de temperatuur zakt snel van 23 naar 6 graden. De Zeekoet is snel opgezet, eenmaal uit de wind zitten wij met ons zessen te eten en leest Mirjam nog een laatste verhaal voor, om hierna stuk voor stuk voldaan te gaan slapen. De nacht is prachtig helder, dus koud. Met vijf personen in de tent is het behaaglijk en vol. Zelf lig ik onder de lufel met de lege rugzakken als steuntje. De winterslaapzak doet zijn werk en ik geniet van de warmte en de mooie sterrenhemel. De volgende dag ligt het ijs op de tent en is het wachten op de zon die ons weer warm maakt. Voor de kinderen is het spannender dan wij zelf dachten. Wij merken het aan de vragen over het wildkamperen, of dat wel mag...?

Informatie: te voet in Montesinho

Het park is één van de kleinste in Portugal. Voor een wandeltocht is Franca een goede uitvalbasis, 10 km van Bragança. Bragança is de hoofdstad van Tras-os-Monthes. Het ligt op een heuvel en is omringd door een perfect bewaard gebleven middeleeuwse muur met een imposante donjon. Andere bezienswaardigheden zijn het kasteel en een wit middeleeuws dorp. Het kasteel heeft een leuk museum met de geschiedenis van Portugal.

Wij volgden de route van Franca naar het traditionele bergdorp Montesinho. Daarna zijn we via het afgelegen stuwmeer Barragem de Serra Serrada, vlakbij de Spaanse grens, in de richting van Soutelo gelopen tot de afslag Franca. ◀

Familie Steenhouwer.

